

ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ



ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1928

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33
ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100
ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ: +30 25310 31398



1928

ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1928

Η Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής ιδρύθηκε το έτος 1928. Με την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης το 1923 η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και ιδιαίτερα η Νεολαία των Τούρκων Δυτικής Θράκης που παρέμεινε στην Ελλάδα με σκοπό την επιβίωση της Τουρκικής Κουλτούρας ίδρυσε το προαναφερόμενο Σύλλογο.

Μια ομάδα νέων της Κομοτηνής το έτος 1928 συγκεντρώνονται και ιδρύουν τον Σύλλογο Ελπίδα Τουρκικής Νεολαίας και το έτος 1932 μια άλλη ομάδα νέων ιδρύει τον Σύλλογο Γιλνίξ Τουρκικής Νεολαίας και οι δύο Σύλλογοι συνεχίζουν με αποφασιστικότητα τις δραστηριότητες τους στον τομέα της μουσικής, του θεάτρου και της ζωγραφικής αποκτώντας μεγάλη επιτυχία. Αλλά κατόπιν μεγάλης απαίτησης του λαού το έτος 1938 ο Σύλλογος Ελπίδα Τουρκικής Νεολαίας που εκπροσωπείται από τον αείμνηστο Ναζμί Ατάσαϊ και ο Σύλλογος Αστέρι Τουρκικής Νεολαίας που εκπροσωπείται από τον αείμνηστο πρώην Βουλευτή Ροδόπης Οσμάν Ουστούνέρ συνεδριάζουν υπό την ηγεσία αυτών και αποφασίζουν στην συνένωση τους, υπό την επωνυμία Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής. Ετοιμάζουν ένα καινούριο καταστατικό αποτελούμενο από 35 άρθρα και προσφεύγουν στο δικαστήριο.



Η εκδήλωση που έχει πραγματοποιήσει η ένωση το 1933

Το Δικαστήριο στις 16 Απριλίου 1938 με την υπ' αριθμ. 83 απόφαση της επικυρώνει το προαναφερόμενο Σύλλογο.

Ο σκοπός του Συλλόγου: Ο μεγαλύτερος υπερασπιστής της αγάπης, της ειρήνης και της φιλίας μεταξύ ανθρώπων και λαών.

Η Βουλγαρική κατοχή από το 1941 έως το 1944 και ο εμφύλιος πόλεμος από το 1948 έως το 1950 ήταν αιτίες ματαίωσης των δραστηριοτήτων μας. Κατόπιν το έτος 1950 με την καθιέρωση της ειρήνης αρχίζουν οι δραστηριότητες μας με σκοπό την ωφέλεια του λαού, και συνεχίζονται με πολλές θυσίες και με πολλές επιτυχίες.

Η Ένωση της Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής στεγάστηκε σε διάφορα κτίρια και το έτος 1955 έλαβε απόφαση για την ανέγερση ενός καινούριου κτιρίου.



Διαγωνισμός πινγκ-πονγκ

Στις 31 Ιουλίου 1955 και ημέρα Κυριακή πραγματοποιείται η επίσημη έναρξη εργασιών για την ανέγερση του καινούριου κτιρίου. Στην τελετή συμμετάσχουν επίσημοι και απλός λαός της Τουρκικής Μειονότητας, αλλά και πολλοί Έλληνες επίσημοι. Η ανέγερση του κτιρίου υλοποιείται με πολύ γοργό ρυθμό με αποτέλεσμα τον Μάρτιο του έτους 1956 η Ένωση της Τουρκικής Νεολαίας μετακομίζεται στο καινούριο κτίριο της.

Το 1956 η ποδοσφαιρική ομάδα της Ένωσης Τουρκικής Νεολαίας, άρχισε επίσημα να συμμετάσχει στους αγώνες της 3ης ερασιτεχνικής εθνικής κατηγορίας της Δυτικής Θράκης. Στην ποδοσφαιρική σεζόν 1957-1958 κερδίζει το πρωτάθλημα της 3ης ερασιτεχνικής εθνικής κατηγορίας και ανεβαίνει στην 2η ερασιτεχνική εθνική κατηγορία. Ο Σύλλογος παράλληλα πραγματοποιεί και άλλες επιτυχείς δραστηριότητες.

Έχει πραγματοποιήσει συναυλίες, σχολικές παραστάσεις και στις θερινές περιόδους έχει διοργανώσει αγώνες βόλεϋ.

Παρ'όλα ταύτα οι αρχές της χώρας μας δυστυχώς δεν λαμβάνουν υπ'οψιν τις ξεκάθαρες αισθήσεις και σκέψεις του Συλλόγου μας και επιλέγουν να κλείσουν τον Σύλλογο αλλά και τους υπόλοιπους Συλλόγους που ανέφεραν στην επωνυμία τους την λέξη «Τουρκική».

Ο τότε Νομάρχης Ροδόπης προσφεύγει στο Δικαστήριο και το Δικαστήριο στις 29 Νοεμβρίου 1983 αποφασίζει να κλείσει ο Σύλλογος επειδή στη επωνυμία της αναφερόταν η λέξη «Τουρκική» και στις 1 Δεκεμβρίου 1983 ημέρα Πέμπτη οι αρμόδιοι Αστυνομικοί κατεβάζουν τις ταμπέλες του Συλλόγου. Την συμπεριφορά αυτή δεν την άξιζε ποτέ η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και για τον λόγο αυτό δεν την ανέχθηκε ποτέ όπως και ουδέποτε πρόκειται να την ανεχθεί.

Η Ένωση της Τουρκικής Νεολαίας κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες συνεχίζει τις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της, δίνοντας μαθήματα ζωγραφικής, κεραμικής και παραδοσιακών χορών, συνεχίζοντας να συνεισφέρει στην επιβίωση της Τουρκικής Κουλτούρας. Αυτές οι δραστηριότητες στο τέλος κάθε χρονιάς προβάλλονται στις διάφορες εκδηλώσεις.