

■ **Η ΘΡΑΚΗ** στη σύγχρονη ιστορία, παρά τις διαχρονικές θυσίες των κατοίκων της, άλλαζε πάντα χέρια όχι με πολέμους, αλλά με υπογραφές. Αυτό καθιστά κρίσιμη και καθοριστική κάθε πολιτική που αναπτύσσεται από όλες τις πλευρές στην περιοχή και δεν αφήνει περιθώρια στην ελληνική κυβέρνηση για επιπολαιότητες ή αδιαφορία.

**ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ** καθόλου τυχαίο ότι τον τελευταίο καιρό εντείνεται το τουρκικό ενδιαφέρον για την περιοχή. Πυκνώνουν οι επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων, με κορύφωση την επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού Γιλντιρίμ, και εμφανίζεται ένας περίεργος νεοοθωμανικός αναθεωρητισμός ακόμα και στη δημόσια ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δεν διστάζει σε κάθε ευκαιρία να μιλά για «δημοψήφισμα στη Θράκη», για «σύνορα της ψυχής που δεν ταυτίζονται με τα υφιστάμενα σύνορα», για «κατάργηση της Συνθήκης της Λωζάνης» ή αργότερα για «εφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάνης», δίδοντας της βεβαίως ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που ισχύει...

**Η ΕΞΕΛΙΞΗ** των πραγμάτων διαφεύδει όλους αυτούς τους υπερφίλους αναλυτές των Αθηνών που υποστήριζαν ότι θα κοπάσει αυτή η ρητορική μετά το τουρκικό δημοψήφισμα, γιατί γίνεται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Η πολιτική αυτή συνεχίζεται συστηματικά σε όλα τα επίπεδα, Κύπρος - Αιγαίο - Θράκη, επιδιώκοντας να επεκτείνει συνεχώς και μονομερώς με νέα θέματα την ατζέντα των ελληνοτουρκικών διαφορών.

**Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ** παρεμβατικότητα στη Θράκη εντείνεται και μετεξελίσσεται κυρίως μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, που είχε ως συνέπεια την εκμετάλλευση της αδιαφορίας των λαθών ή των παραλείψεων των ελληνικών κυβερνήσεων στην περιοχή. Η παρεμβατικότητα, δε, αυτή έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί με τους εξής τρόπους:

▶ Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2014 επανεμφανίζεται θεαματικά το παντουρκιστικό εθνικιστικό κόμμα του αείμνηστου ανεξάρτητου μειονοτικού βουλευτή Αχμέτ Σαδίκ, DEP, επιτυγχάνοντας την εκλογική του κυριαρχία στον νομό Ροδόπης με 45% και στον νομό Ξάνθης την πρωτιά με 26%. Εκλέγεται τρίτο κόμμα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 12%, ελέγχοντας την εκλογική συμπεριφορά της μειονότητας σε ποσοστό άνω του 85%.

▶ Στις 14 Μαΐου του 2015 -ημέρα επετείου της ενσωμάτωσης της Θράκης στον εθνικό κορμό (sic)- διοργανώνεται από το ίδιο κόμμα στην Κομοτηνή διεθνές συνέδριο του FUEEN, δηλαδή της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας των μειονοτικών κομμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου προσκαλούνται «σλαβόφωνοι Μακεδόνες», «Τσάμπδες», μουσουλμάνοι από τη Δωδεκάνησο, μουσουλμάνοι μετανάστες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Διακριτικά παραλείπονται εκπρόσωποι της ελληνικής και της αρμενικής μειονότητας από την Τουρκία ή Ελληνες από τη Β. Ηπειρο-Ν. Αλβανία.

▶ Επιδιώκεται συστηματικά, με εργαλείο τη θρησκεία και σε κάποιες περιπτώσεις τη γλώσ-

σα, η τουρκοποίηση των άλλων δύο ομάδων της μειονότητας (Πομάκων και Ρομά).

▶ Πολεμιέται συστηματικά η πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας να απελευθερωθεί από την εξάρτηση των μαύρων κονδυλίων της γείτονας και όχι μόνο από τους ιμάμηδες-ιεροδιδάσκαλους της μειονότητας, γιατί επί χρόνια χρησιμοποιούνται από τους ψευτομουφτίδες ως μηχανισμός προπαγάνδας και χειραγώγησης των μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών, διορίζοντάς τους στο υπουργείο Παιδείας με διαφάνεια και αξιοκρατία.

▶ Γίνεται συνεχής προσπάθεια από την Τουρκία να αναδείξει ως μείζον το ζήτημα εκλογής μουφτίδων στη Θράκη, στην προσπάθειά της να δημιουργήσει μια νέα πολιτικοθρησκευτική ηγεσία, όταν είναι γνωστό ότι σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες οι μουφτίδες διορίζονται (ακόμα και στην Τουρκία) και ότι στην Ελλάδα ο μουφτίς είναι δημόσια Αρχή, διότι είναι και δικαστής οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου.

▶ Πυκνώνουν οι προσπάθειες χειραγώγησης ή αυθόρμητης οικονομικής διεύθυνσης στη Θράκη από επιχειρήσεις ή ιδιώτες που εξαγοράζουν ακίνητα ή επιδιώκουν να αγοράσουν επιχειρήσεις της περιοχής. Επιδιώχθηκε επιτυχώς στον χώρο του βάμβακος ή του φρούτου και ανεπιτυχώς μέχρι στιγμής στον χώρο του καπνού ή της μεταποίησης. Η επιχειρηματική συνεργασία σε ένα ελεύθερο περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα ήταν ίσως πρόοδος. Η χειραγωγημένη όμως επιχειρηματικότητα, όταν εξαρτάται από σκοπιμότητες εξωτερικής πολιτικής και εκλογικής παρεμβατικότητας της γείτονας στη μειονότητα, είναι όχι μόνο ανυπακοή, αλλά και επικίνδυνη.

▶ Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια χειραγώγησης της εκλογικής συμπεριφοράς της μειονότητας τόσο από το Γ. Προξενείο Κομοτηνής όσο και από άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς ή δίκτυα, με στόχο τον έλεγχο όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, κάτι που πέτυχε

νεοοθωμανικού αναθεωρητισμού δεν είναι μόνο ο φόβος της Τουρκίας για τα ανατολικά σύνορά της και τους Κούρδους και η ανάγκη της να προειδοποιήσει τη Δύση ότι δεν θα διστάσει να μεταφέρει τη «φωτιά» από τη Συρία στην αυλή της Ευρώπης, δηλαδή στα Βαλκάνια. Είναι και το έδαφος που δίνουν η αδιαφορία και τα λάθη της ελληνικής πολιτείας στη Θράκη, που οδήγησαν στη δημογραφική απογύμνωση της περιοχής και στην ανατροπή της πληθυσμιακής-εκλογικής ισορροπίας μεταξύ των σύνοικων στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρω:

▶ Την ακύρωση της προνοιακής πολιτικής των παλιννοστούτων Ποντίων.

▶ Την αποδυνάμωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου σε κονδύλια και φοιτητές.

▶ Την οφειλή 270 εκατ. ευρώ στις βιομηχανίες της περιοχής από το 2010, με αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών και την εκτίναξη της ανεργίας.

▶ Το κλείσιμο ή την υπολειμότητα των Σχολών Αστυνομίας.



## άρθρο

του **ΔΡΑ ΕΥΡΥΠΙΔΗ**  
**ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ\***

\*Επ. καθηγητή Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, πρώην υπουργού, τέως βουλευτή Ροδόπης

# Θράκη: Το επόμενο βήμα...

“ Πρέπει τα πολιτικά κόμματα επιτέλους να συνεννοηθούν, να συνεργασθούν πάνω σε ένα Εθνικό Αναπτυξιακό και Δημογραφικό Σχέδιο και να δράσουν αποτελεσματικά και αποφασιστικά πριν να είναι αργά. Η Θράκη πρέπει επιτέλους να μας ενώσει ”

ήδη ο μηχανισμός στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 έπειτα από πολυετή προσπάθεια. Εκλέχθηκαν 4 μειονοτικοί βουλευτές (3 από τους 153 της κυβερνητικής πλειοψηφίας), ένας στην Ξάνθη και τρεις στην τριεδρική της Ροδόπης. Η εξέλιξη αυτή, εφόσον εδραιωθεί, καταστρέφει τη δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση χριστιανών και μουσουλμάνων, που αποτελεί και το θεμέλιο της ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας που οικοδομήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες στη Θράκη με πολύ κόπο όλοι μαζί.

▶ Σε αυτή την κατεύθυνση της πολιτικής και εκλογικής κυριαρχίας φαίνεται να επιμένει η Τουρκία, έχοντας ως στόχο τη «Συνδιοίκηση της Θράκης», πολιτική που αναδεικνύεται ιδιαίτερα έντονα στα χρόνια της κρίσης, την ίδια στιγμή που «Οργανώσεις Τούρκων Δυτικής Θράκης» στη Γερμανία (για να μην υπάρχουν στο ελληνικό δίκαιο), χρηματοδοτούμενες από τη γείτονα, προπαγανδίζουν με ακραίο τρόπο την «Αυτονομία της Θράκης». Κυκλοφορούν ακόμα και σημαία της «Ανεξάρτητης Θράκης».

**Η ΒΑΣΙΚΗ** αιτία της μετάβασης από την εποχή της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας στις διμερείς σχέσεις (2000-2009) στην εποχή της τουρκικής παρεμβατικότητας και του

▶ Το «πάγωμα» των επενδύσεων και της στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

▶ Την αποτυχία σε πολλές περιπτώσεις του σχεδίου «Καλλικράτης», που κατέστρεψε δυναμικούς ιστορικούς δήμους.

**ΑΥΤΑ ΚΑΙ** πολλά άλλα κλόνισαν το αίσθημα ασφαλείας, οδήγησαν χιλιάδες νέους στη μετανάστευση και άνοιξαν ορέξεις σε ακραίους κύκλους που παρέμεναν καθηλωμένοι επί χρόνια όσο έβλεπαν την αποφασιστική στάση του ελληνικού κράτους και της τοπικής κοινωνίας.

**ΔΥΣΤΥΧΩΣ**, η ελληνική κυβέρνηση ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι η Θράκη αποτελεί τον «νωτιαίο μυελό» της Ελλάδας. Με τα φυσικά και επίκτητα πλεονεκτήματά της μπορεί ή να σπκωθεί στην πλάτη της την ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας και την επιστροφή της Ελλάδας σε νέους διεθνείς πρωταγωνιστικούς ρόλους ή θα κληροδοτήσει στη νεότερη γενιά το μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα. Για να αποτραπεί το δεύτερο και να συμβεί το πρώτο, πρέπει τα πολιτικά κόμματα επιτέλους να συνεννοηθούν, να συνεργασθούν πάνω σε ένα Εθνικό Αναπτυξιακό και Δημογραφικό Σχέδιο και να δράσουν αποτελεσματικά και αποφασιστικά πριν να είναι αργά. Η Θράκη πρέπει επιτέλους να μας ενώσει.